

SÄLJAREN BERÄTTAR

"Vi tar den" – de orden uttalade vi för nio år sedan, efter att vi hade varit runt på Renströmska och tittat på några olika lägenheter och kom in i "vår" lägenhet.

Så mycket föll på plats, vi bodde i hus och ville bo kvar i närområdet men lockades nu av att bo i lägenhet. Vi hade alltid trivts i Örgryte och det var här våra barn växte upp. Vår tanke var nu att ha ett smidigt boende i stan som skulle skapa utrymme för annat, som att tillbringa mer tid tillsammans, i naturen och i segelbåten.

Vår första idé var att flytta till en lägenhet i Örgryte Torp (gamla TV-huset) men detaljplanen blev överklagad och vi förstod att det nu skulle bli försenat med flera år fram i tiden. Som ni kanske vet, har man börjat fundera på att flytta ser man sig omkring med lite andra ögon och vi såg en annons från Egnahemsbolaget, de sålde lägenheter i Brf Renströmska, det gamla sanatoriet skulle bli lägenheter, spännande!

Det vackra huset kände vi till och tänkte att här är en möjlighet att bo nära stan men också bo granne med naturen. Att renoveringen gjordes så varsamt med bevarande karaktär, ingen lägenhet var den andra lik och de fina trapphusen charmade oss direkt.

Eftersom vi varit vana vid att bo i hus var det viktigt för oss att inte känna oss instängda och att det fanns balkong. Vår lägenhet var precis såsom vi ville ha det, hörnlägenhet, fritt läge med vy över Renströmska parken, ingen insyn, lugnt, tyst och med två balkonger. Våra barn skulle få var sitt rymligt sovrum. För Robert var det även viktigt med att man har sin egna parkering och för Maria, ekonom som hon är, var fokus även att man ska köpa i en förening med bra ekonomi och här var den till och med skuldfri.

Hela familjen har verkligen känt sig hemma i Renströmska, när man kommit upp till huset, oavsett vilken väg, så har man alltid känt att man kommit hem, till en lugn oas, till tryggheten vi känt med trevliga grannarna och att få bo i detta ståtliga hus som är mer än 100 år gammalt.

Det känns att man lever nära naturen, att kunna följa naturens årstider från alla fönster, tex sittandes i en djup fönsternisch, på kvällen se ljuset från Brudaremossens mast, ibland som en fyr bakom molnen eller med morgonkaffet på balkongen och få känslan av hur dagens väder ska bli.

Promenera eller springa runt Härlanda tjärn eller Delsjöarna är härligt oavsett årstid. Ett kvällsdopp i Västra Långvattnet eller utsikten från toppen av Getryggen är aktiviteter vi uppskattat och vi hittar fortfarande nya stigar och ställen i det stora Delsjöreservatet.

När vi inte gått in till centrum har vi tagit cykeln eller någon av spårvagnarna 3 eller 5. Buss 17 är också ett snabbt sätt att komma till stan, med täta turer. I Källtorp finns några guldkorn, för att köpa färskt surdegsbröd på lördagsmorgnar går man till Lilla Sur eller Portens Bageri, trevliga och bra ställen (mums!). Kvarterskrogen Intill med sin familjära stämning passar bra för after worken eller familjemiddagen.

Att det blev Renströmska istället för Örgryte Torp har vi inte ångrat, vi gjorde rätt val. Förra hösten flyttade yngste sonen hemifrån och då började tankarna snurra igen som de gjorde för nio år sedan, hur och var vill vi bo för att skapa utrymme för vårt liv just nu. Vi bor ju så bra här och trivs med vår lägenhet, men vårt intresse för havet och segling lockar än mer denna gång och vi känner att det är dags att gå vidare med det.

Vi är övertygande om att har du samma bostadsdröm som vi hade när vi köpte denna lägenhet, så kan vi lova att du kommer trivas som fisken i vattnet.

Glada hälsningar
Robert och Maria